



Reformatief

Contactblad van de Hersteld Hervormde Evangelisatie
Eben-Haëzer i.o. te Papendrecht

Jaargang 1 - nummer 20

31 december 2004

Oudejaarsprediking

En het einde aller dingen is nabij...

1 Petrus 4 : 7a

Meditatief

Het genadejaar des Heeren 2004 is weer bijna voorbij. En wat is eigenlijk de drempel van het wegluchtende jaar verbazend en verbijsterend snel naderbij gekomen. Nog even en ook dit jaar is heengesneld in de eeuwigheid die nooit eindigt. Wat gaat ook dit jaar weer als een zucht heen. Het is alsof de dagen en de maanden als zand tussen onze vingers doorglippen. Het leven is een ijle damp. Alsmaar voort wentelen de dagen, de jaren en de eeuwen. En er zal geen dag in ons leven zijn die we ooit nog eens over zullen kunnen doen.

Wat heeft ook het jaar dat heengaat bewezen dat er hier op aarde veel duisternis, moeite en zorg kan zijn. Wie dit afgelopen jaar een ernstig verlies moest lijden, zit wellicht op de oudejaarsavond met pijn in het hart terneer. Of misschien zijn dit jaar vele teleurstellingen uw deel geweest. Maar wat past ons ook aan het einde van het afgelopen jaar een hartelijke en diep doorleefde droefheid over onze zonden, waarmee we zoveel goed van de Heere met ons kwaad hebben vergolden. Wat was daar van onze kant een ontrouw, een ongeloof en een ondankbaarheid. Terwijl de Heere toch wederom betoond heeft een goedgeoed God te zijn, Die mild geeft en niet verwijt. Wat een wonder eigenlijk, dat de Heere ons nog niet heeft weggedaan van voor Zijn heilig aangezicht. En dat ondanks alle zonden in kerk, maatschappij en persoonlijk leven.

Wat heeft ook in het afgelopen jaar de Heere, in grote bewogenheid, ons gevraagd om, door de genade van de Heilige Geest, tot Hem te vluchten met een verbroken hart. Wat heeft de Heere nog staan roepen aan de oevers van onze levensrivier. Wat was daar Zijn gewilligheid en bewogenheid. Bleef u er nog onbekeerd onder? Geldt het u wat de Heere Jezus zei over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem: "Och, of gij bekende, in deze uw dag, wat tot uw eeuwige vrede dient."

Ook het afgelopen jaar hebben we gedronken uit de beker van het leven. Ook het afgelopen jaar hebben we gedronken uit de beker van de zonde. Maar hebben we al mogen drinken, met een dorstig hart, uit die gouden hemelbeker van de eeuwige barmhartigheden van de Heere? Hebben we, met een verbroken en verslagen hart, de gerechtigheid van Christus mogen indrinken met de geopende en begerige mond van het waarachtige geloof? Weer is de beker van ons leven leger geworden. Weer is de bekerbodem van de dood duidelijker zichtbaar geworden. Het gaat op het einde aan... Aan alles komt een eind. Onherroepelijk. "En het einde aller dingen is nabij."

En is dat juist niet een woord dat past bij de oudejaarsdag? Dat aan alles een einde komt? Niets is hier blijvend. We hebben hier geen blijvende stad. En op oudejaarsdag gaan we een jaar ten grave dragen. "En het einde aller dingen is nabij." Maar gelukkig: in dit alles blijft overeind dat de Heere hen kent, die de Zijnen zijn. In alle onrust en onzekerheid die de wereld ons biedt, is er ook dit: "Zalig de doden die in de Heere sterven." Ook nu is er nog de ware Kerk des Heeren, ook al lijkt ze een klein kuddeke te zijn. Ook nu heeft de Heere Zich nog overgelaten een arm en el-

lendig volk dat op de Naam des Heeren heeft leren vertrouwen. Ook nu heeft de Heere Zich nog een volk geformeerd dat het bevindelijk mag nazingen, dat de Heere geneest de verbrokenen van hart en dat Hij hen verbindt in hun smart. Hebt u zo al mogen ervaren dat de Heere nabij is de ziel die tot Hem zucht en dat Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht?

Eens zijn de eeuwen uitgewenteld. Eens zal er geen tijd meer zijn. Dat zal zijn op de dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En voor hen die de Heere hebben leren vrezen, kan dat niet snel genoeg gebeuren. Want hoe eerder deze wereld voorbij is, hoe eerder ze in de hemel zullen zijn voor het aangezicht van de Heere Jezus. En hoe eerder zij in de hemel zullen zijn voor de glorietroon van het Lam, samen met de feesthoudende menigte.

Dan mag ons de vraag wel klemmen: Waar gaat onze reis heen? Onze levensdagen korten op. Haast is geboden als we nog geen deel hebben aan de Heere Jezus Christus. We hebben een ziel te verliezen voor de eeuwigheid. Maar door genade kan en zal de ziel ook behouden worden door het toegepaste werk van de Heere Jezus Christus. Zeker, als de Heere het geeft kan een mens zeventig keer de jaarwisseling meemaken, of tachtig keer, of heel misschien wel negentig keer. Maar eens hebt u de laatste oudejaarsavond in uw leven meegemaakt. En dan is het eeuwigheid. Een eeuwigheid waar geen tijd meer zijn zal.

Jonge mensen, jullie zijn nog jong. Jullie denken misschien: ik heb nog een heel leven voor me. Jullie hebben misschien nog veel verwachtingen van dit aardse leven. Maar wat is het erg, als we nergens anders aan denken dan aan eten en drinken en vrolijk zijn. Wat zal het dan zijn om onverzoend te vallen in de handen van de levende God!

Petrus schrijft onze tekst aan de christenen in de verstrooiing. Door veel vervolgingen waren ze uiteengedreven. Ze kregen veel moeite en druk te ondergaan. Voor velen had de liefde en blijdschap in het oprechte geloof, toen Christus voor het eerst in hun zondaarsziel overkwam, plaats gemaakt voor moeite, zorg en aanvechting. En zie: er waren er, bij wie het geloof ging wankelen. En hen mag de apostel troosten. Het einde aller dingen is nabij! Nog even, en aan het lijden komt een einde.

Ja, volk des Heeren, de Heere weet hoe u zwerven moet op aard', en uw tranen heeft Hij in Zijn fles vergaard. Het einde aller dingen is nabij. Wat een schrik voor het ongeloof. Wat een troost voor het geloof. Volk des Heeren, weet het op de oudejaarsdag, weet het op de nieuwjaarsdag: het gaat op het einde aan. Het gaat op de eeuwige heerlijkheid aan. Het beste komt nog. De hemel wacht. Dan zal het klinken uit Sions zalen:

Prijst de Heer' met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof.

Zingt u, zing jij dit mee? Nu ten dele, straks volmaakt, Zijn grote Naam ter eer?

(overgenomen uit *De Vriend van oud en jong*)

Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zaterdag 1 januari 2005 (Nieuwjaarsdag)	8:30 uur	Kand. G.J. Blankers (Woudenberg) Voorzang: Ps. 75 : 1
	Collecten:	1. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden (ondersteuning van de Bat Tsion gemeente van Ds. J. Ben Zvi in Jeruzalem) 2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw
zondag 2 januari	8:30 uur	Kand. J.B. Boesaard (Katwijk aan Zee) Voorzang: Ps. 76 : 1
	14:30 uur	Ds. A. Egas (Werkendam) Voorzang: Ps. 77 : 7 + 8
	Collecten:	1. Stichting Ontmoeting (Christelijke hulpverlening aan dak- en thuislozen) 2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw
zondag 9 januari	8:30 uur	Ds. J. van Rossem (Voorburg) Voorzang: Ps. 78 : 1
	14:30 uur	Ds. A. de Groot (Numansdorp) Voorzang: Ps. 79 : 4 + 7
	Collecten:	1. Steunstichting Verpleeghuis Salem (opzetten en instandhouden van voorzieningen die niet door de overheid worden vergoed) 2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw
zondag 16 januari	8:30 uur	Ds. H. Verheul (Amersfoort) Voorzang: Ps. 80 : 11
	14:30 uur	Kand. Joh. Fekkes (Nijkerk) Voorzang: Ps. 81 : 2 + 4
	Collecten:	1. Stichting Kom Over En Help, project "Winterhulp Oost-Europa" 2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

Overleden

Dat de dood ook predikanten niet voorbijgaat, hebben we twee weken geleden opnieuw moeten ervaren. Ook als bestuur werden we op zaterdag 18 december opgeschrikt door het bericht dat Ds. W.L. Smelt uit Stellendam was overleden. Als gastpredikant mocht hij zes maal bij ons voorgaan aan de Noordersingel. Hij was zelfs de allereerste die als predikant in de Hersteld Hervormde Kerk het Woord mocht bedienen. U herinnert zich wellicht dat Ds. Smelt onze eerste samenkomst op 2 mei mocht leiden. Omdat de aanvangstijd toen nog 8:15 uur was, waren wij de eersten die een samenkomst hadden binnen het Hersteld Verband. Daarmee was Ds. Smelt de eerste predikant die in de Hersteld Hervormde Kerk de kansel mocht beklimmen. Hij is het ook geweest die onze eerste doopdienst heeft geleid. De laatste keer dat hij onder ons het Woord mocht bedienen was in de middag van 5 december j.l. over Lukas 1 : 43.

Ds. Smelt heeft het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. Zo is een voorganger ons voorgegaan. Wij zijn nog in het heden der genade. De roepstem klinkt opnieuw. Haasten wij ons dan om ons levens wil, immers sterven is God ontmoeten. Wanneer we dan niet weten van de Borg en Middelaar Jezus Christus, zal het voor eeuwig te laat zijn. De Heere gedenke aan de familie Smelt, de gemeente in Stellendam en onze Hersteld Hervormde Kerk. Een afvaardiging uit het bestuur tezamen met enkele gemeenteleden heeft onze condoleance overge-

bracht en was aanwezig tijdens de begrafenis op 22 december in Stellendam.

Gemeente in wording

In de vorige *Reformatief* hebben we al aangekondigd dat het gesprek met de visitatoren Ds. K. Klopstra (Nieuwland) en ouderling A.W. van Soest (Spijk) aanstaande was. Met veel dankbaarheid maar ook met grote vreugde denken we aan dit gesprek terug. Nadat uitgebreid met de visitatoren het wel en wee van de gemeente aan de orde was gesteld, hebben we afspraken mogen maken voor de te houden ambtsdragersverkiezingen. Dat betekent dat er gewerkt wordt aan het herstel van het ambtelijk leven onder ons. Wat een voorrecht dat de Heere ons dat in Zijn genade nog wil schenken.

In het kort komt de te volgen procedure erop neer, dat u binnenkort geïnformeerd wordt wanneer en op welke wijze u namen kunt indienen voor te verkiezen ouderlingen en diakenen. Vanzelfsprekend zullen we u tijdig in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van de namen van hen die daarvoor in aanmerking komen. De ambtsdragersverkiezingen worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de classis. Zoals onder ons gebruikelijk, zullen dubbeltallen per vacature worden opgesteld. Dit gebeurt namens de classis door de visitatoren na overleg met het bestuur. Globaal ziet het tijdpad er als volgt uit: namen indienen en opstellen van dubbeltallen in januari, verkiezingen in februari en bevestiging van ambtsdragers in maart. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Het is de

bedoeling dat een kerkenraad gevormd gaat worden bestaande uit vier ouderlingen en drie diakenen. Stemrecht hebben zij die belijdend lidmaat zijn en bij onze evangelisatie i.o. staan ingeschreven. Misschien een extra overweging om u aan te melden, wanneer u wel met ons meeleeft, maar uw inschrijfformulier nog niet hebt ingeleverd.

Oudejaarsdag

Misschien was het u bij het overzicht van de preekbeurten in de vorige *Reformatief* al opgevallen, dat er geen samenkomst op oudejaarsavond stond vermeld. Hoe zeer we er als bestuur ook aan hechten om op oudejaarsavond als gemeente rondom het Woord samen te komen, vanwege praktische redenen hebben we helaas moeten besluiten geen samenkomst op oudejaarsavond te beleggen.

Nieuwjaarsdag

Wel is het de bedoeling om op nieuwjaarsmorgen op de voor ons gebruikelijke tijd (08:30 uur) samen te komen. We hopen zo onder aanroeping van de Naam des Heeren het nieuwe jaar in te mogen gaan. Ook de Oud Gereformeerde Gemeente heeft op nieuwjaarsdag een normale kerkdienst om 10:30 uur. Hierdoor zijn we niet in de gelegenheid om na afloop van onze samenkomst nog na te blijven om elkaar de nieuwjaarswensen over te brengen. We vragen daarvoor uw begrip en rekenen tevens op uw medewerking als het erom gaat (de omgeving van) het kerkgebouw vrij te maken voor de kerkgangers van de Oud Gereformeerde Gemeente.

Necrologie

In onze laatste samenkomst van 2004, afgelopen zondagmiddag, hebben we er al bij stilgestaan, maar ook in deze laatste *Reformatief* van dit jaar vermelden we met eerbied de namen van onze gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Overleden op 1 april mevr. Marrigje Pullen – Visser, 91 jaar; op 16 augustus mevr. Teuntje Besseling – Kraal, 70 jaar; op 5 november mevr. Maria Pia van den Adel – La Soe, 38 jaar; op 10 november de heer Pieter Kooy, 63 jaar; op 25 november mevr. Jaapje de Koning, 93 jaar. Niet alleen de nabestaanden, maar ook wij als gemeente werden zo bepaald bij de woorden uit Psalm 103: “De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds.” Ook ons gaat dat aan, Psalm 102 spreekt daar immers van: “Zij zullen allen als een kleed verouden.” Zondagmiddag na het voorlezen van de namen hebben we het met elkaar gezongen: “Gedenk, o Heer”, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur.” Wat een troost mag het dan zijn wat de psalmist elders belijdt: “Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet geëindigd worden.” Dat die God, Die eind noch oorsprong heeft, in het bijzonder aan al onze rouwdragenden Zijn troost en bijstand schenke.

Kinderclub

Met dankbaarheid zien we terug op de kerstviering die gezamenlijk met de kinderen van de Oud Gereformeerde Gemeente in de middag van de 1^e Kerstdag werd gehouden. Hoe goed is het, als we ook met de jonge kinderen op deze wijze rondom het Kerstevangelie mogen en kunnen samenkomen. Dank aan de leiding die het nodige werk aan de voorbereiding van deze middag heeft gehad.

In het nieuwe jaar zullen de kinderclubavonden een kwartier langer gaan duren. De aanvangstijd blijft gehand-

zaterdag 1 januari 2005

08:30 Samenkomst

donderdag 6 januari

Geen catechisaties

dinsdag 11 januari

18:30 Kinderclub

donderdag 13 januari

18:30 en 19:30 Catechisaties

donderdag 20 januari

18:30 en 19:30 Catechisaties

haafd op 18:30 uur. In het nieuwe jaar zal er dus kinderclub zijn van 18:30 tot 19:45 uur. De eerste kinderclubavond zal D.V. dinsdag 11 januari zijn.

Oud en nieuw

Ook als bestuur ontkomen we er niet aan om bij het wisselen van het jaar een moment om te zien. Wat moeten we dan vaststellen dat het in kerkelijk opzicht wel een heel bijzonder jaar is geweest. Wat is er in het afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. In bestuurlijke zin is het moment van het ontstaan van de PKN op 1 mei j.l. vanzelfsprekend een aangrijpend moment geweest, en we realiseren ons dat dit voor u als gemeentelid niet minder het geval was.

Moeite en zorg in de eerste maanden van het jaar. Voor velen heeft dit erg veel spanningen opgeleverd. Met name vragen als: Hoe moet het allemaal verder na 1 mei? Waar moeten (kunnen) we onze samenkomsten gaan houden, of is er misschien geen plaats meer voor ons? Wat mag er dan anderzijds ook veel verwondering maar bovenal dankbaarheid zijn. We moeten denken aan het volk Israël voor de Rode Zee. Menselijkerwijs gesproken kon het volk geen kant op, bergen links en rechts, de farao achter en de Rode Zee voor hen. Toch leidde de Heere het volk droogvoets door de zee. Ook nu heeft de Heere het wel met ons willen maken. Welhaast als destijds bij de Rode Zee, heeft de Heere het ook voor ons voorzien. Met de psalmdichter mogen we het dan ook wel zingen: “God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad.” Wat een onverdiende genade. De Heere zij daarvoor gedankt en geprezen. Dankbaarheid dat de Heere harten heeft willen neigen en ons gastvrijheid heeft geschonken aan de Noordersingel. Dankbaarheid ook aan de Oud Gereformeerde Gemeente voor de ruime wijze waarop ze ons gastvrijheid verleende en nog steeds verleent. We hebben het al eerder geschreven, we zijn er stil van geworden. Het is onze hartelijke bede of de Heere ook deze gemeente zijn onmisbare zegen wil schenken.

Zorgen en moeiten zijn ook het bestuur niet voorbijgegaan in het afgelopen jaar. We denken aan het overlijden van onze penningmeester P. Kooy. Met veel ijver heeft hij zich vanaf het eerste uur ingezet, maar het herstel van het ambtelijk leven onder ons heeft hij niet meer mogen beleven. We denken in deze aan mevr. Kooy en haar kinderen. Eveneens moeten we denken aan ons (oud-)bestuurslid P.A. Klop die om gezondheidsredenen zijn bestuursfunctie vroegtijdig moest neerleggen. De Heere gedenke ook hem met allen die hem lief en dierbaar zijn.

Al veranderde er in dit jaar verschrikkelijk veel, dwars door al deze onzekerheden heen mogen we weten dat God niet verandert. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid. Dat dit dan ook ons houvast in het nieuwe jaar mag zijn. Ook voor onze gemeente staan er D.V. grote dingen te gebeuren als we eraan denken dat we volwaardige gemeente met ambtelijke bediening mogen worden. De Heere wil nog naar Zijn gemeente omzien. Als bestuur wensen wij u allen een goed uiteinde en Gods zegen over het nieuwe jaar. Dat we het nieuwe jaar in mogen gaan in het besef dat al de dagen van ons leven in de hand des Heeren zijn. □

Pastoraal Onze zieken

Vorige week vrijdag, daags voor de Kerst, werd de heer J. Ooms (Westeind 194) met hartklachten opgenomen in het Alb. Schweitzer Ziekenhuis lokatie Dordwijk (Afd. D1, kamer 5, Postbus 444, 3300 AK Dordrecht). Op het moment dat we dit schrijven, ligt hij nog aan de monitor en moeten onderzoeken nog volgen. We bidden om hulp en bijstand van de Allerhoogste, opdat Hij zich nog ontferme en één en ander nog ten goede wil keren. We denken aan de woorden uit Psalm 141: “k Roep, Heer’, in angst tot u gevloeden, ai, haast U tot mijn hulp en red; hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik U aanroep in mijn noden.” De Heere gedente u, met allen die bij u horen.

In deze tijd tussen allerlei bijzondere gedenkdagen denken we eveneens aan alle andere zieken en beproefden, aan hen die aan bed of huis gebonden zijn. Zeker niet in de laatste plaats gedenken we de rouwdragenden onder ons. De Heere zij u allen in het bijzonder nabij en schenke u Zijn zegen.

Blijdschap

Met veel dankbaarheid en vreugde liet de fam. Schipper (Trasmolen 82) ons weten dat zij overgrootouders zijn geworden van een drieling. Een kleindochter mocht het leven schenken aan drie gezonde meisjes. De Heere spaarde niet alleen leven, maar gaf ook nieuw leven tot in het vierde geslacht. We feliciteren deze overgrootouders hiermee van harte en hopen dat ook deze achterkleinkinderen niet alleen voorspoedig groot mogen worden, maar ook mogen opgroeien in de vreze des Heeren. De Heere schenke daarvoor ook de ouders alles wat nodig is om ze het ene nodige voor te houden en hen daarin ook voor te leven. Het zijn de grote daden des Heeren die we zo mogen opmerken. De psalmist spreekt daar ook over in Psalm 127 en 128. Het zijn Gods weldaden in de voortgang van de geslachten als we onze kindskinderen mogen zien. U bent bevoorrecht nog een geslacht verder te mogen zien. De Heere zij daarvoor gedankt en geprezen.

Tenslotte

De kerstdagen zijn voorbij. Is het ook kerst geworden in onze ziel, zo klonk de vraag in één van de samenkomsten tijdens de kerstdagen. De verwondering over hetgeen wij hoorden is toch niet van voorbijgaande aard geweest? Dat het ook voor ons allen geworden mag zijn tot een profijtelijke overlegging, zoals het ook was voor Maria.

De jaarwisseling is aanstaande. We komen aan het einde van een jaar vol onrust. Onrust en verwarring op vele terreinen. We hoorden juist rond het schrijven van dit bericht van vele tienduizenden slachtoffers door natuurge-

weld in zuidelijk Azië. Voor velen werd het zo op het aleronverwachts eeuwigheid. Wij mogen, door Gods barmhartigheid, nog zijn in het heden der genade. Merken we het ook op? God gedente alle nabestaanden van de omgekomenen bij deze natuurramp en sterke alle hulpverleners die worden ingezet om waar mogelijk nog te helpen.

Voor wie zijn dit geen momenten om een ogenblik stil te staan en achterom te zien? Wanneer de Heere ons dan eerlijk maakt, moeten we het met de psalmdichter belijden: “k Zal gedenken, hoe voor dezen ons de Heer’ heeft gunst bewezen.” Een nieuw jaar ligt D.V. voor ons. Wat het nieuwe jaar ons zal brengen, ligt in de schoot van de toekomst verborgen en is voor ons onzeker. Eén ding is zeker, God is de onveranderlijke. Het evangelie van vrije genade mag ons nog van zondag tot zondag worden gepredikt. Met de woorden van Jozua mogen we elkaar de vraag stellen: “Kiest u dan heden, wie gij dienen zult,” ook in het jaar onzes Heeren 2005. Dat het antwoord dat Jozua gaf op deze vraag ook ons aller wens en verlangen mag zijn: “Maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen de Heere dienen.” □

De opbrengst van de gehouden collecten in de afgelopen weken is als volgt:

12 december:
Stichting Stephanos € 218,15
Herst. Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. € 323,28

19 december:
Verwarming en elektriciteit kerkgebouw € 236,91
Herst. Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. € 315,35

22 december:
Herst. Herv. Evang. Eben-Haëzer i.o. € 78,25

Verder zij onder dank vermeld dat ontvangen is voor de uitgedeelde dagboekjes onder de ouderen van de gemeente via J.C. van Os € 5,-, 3 × € 10,- en € 20,-; via H. Wijgerse € 7,-, 2 × € 10,- en € 20,-; via de collectezakken € 10,- en € 20,-. □

Reformatief is een tweewekelijkse uitgave van de Stichting tot behoud van de Nederlandse Hervormde kerk van de gemeente van Papendrecht, en zal (na oprichting daarvan) overgaan naar de Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer te Papendrecht.

Tijdelijk bestuur: J.C. van Os (voorzitter), W.P. Kooy (secretaris, Heidezoom 34, 3355 SC, 078-6158559, peter.kooy@worldonline.nl), A. Kooy (penningmeester), J. Bezemer, J.G. Korevaar, H. Wijgerse.

Elektronische versies: www.reformatief.nl
Redactieadres en coördinatie verspreiding:
Fam. Bezemer, Beukmolen 46, 3352 AD, tel. 078-6155076 (na 20:00 uur)
E-mail: redactie@reformatief.nl
Eindredactie (wnd.): A. Kooy, Margriethof 55, 3355 EK, tel. 078-6411953

Reformatief wordt gratis verspreid.
Giften: bankrek. 3930.97.536 t.n.v. St. Behoud Ned. Herv. kerk Papendrecht. □

Verantwoording

Colofon