



Reformatief

Contactblad van de Hersteld Hervormde Evangelisatie
Eben-Haëzer i.o. te Papendrecht

Jaargang 2 - nummer 2

31 januari 2005

De bede om de leiding van de Heilige Geest

*Uw goede Geest geleide mij
in een effen land.
Psalm 143 : 10b*

Meditatief

Psalm 143 is een psalm en gebed van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Een vlucht, ten diepste als gevolg van zijn eigen zondige overtredingen met Bathséba. De Heere had het David laten weten door de profeet Nathan, dat het zwaard niet meer van zijn huis zou wijken.

Davids gang door het leven is geen makkelijke weg geweest. Ook in geestelijk opzicht is het vaak een zeer aangevochten ziel geweest, juist ook vanwege zijn zonden. Dan stonden daar bergen van schuld tussen hem en de Heere in, die hij zelf op geen enkele manier klein wist te krijgen. Maar door de genade des Heeren breidde hij zijn handen dan uit tot de Heere, de God van het verbond, en smeekte hij om de leiding van de Heilige Geest in zijn leven. "Uw goede Geest geleide mij in een effen land."

Het is alsof David hier wil zeggen: "Heere, wilt U het door Uw Heilige Geest vlak maken tussen U en mijn ziel! Wilt U het mij doen geloven, dat al mijn zondige overtredingen nu uitgewist zijn, door die beloofde Messias, de Middelaar van Uw genadeverbond!" En we weten dat David in zijn verwachting op de Heere niet beschaamd is uitgekomen. Uiteindelijk is hij, terwijl zijn lichaam rust in de schoot der aarde, naar de ziel thuisgehaald in het hemelse Kanaän. Om het voor eeuwig vlak te hebben tussen hem en de Heere.

Is die Heilige Geest, Die daar op de Pinksterdag uit de hemelhoogte is uitgestort, reeds uw en jouw deel? Weet wel, die Geest is heilsnoodzakelijk. Want wie de Geest van Christus niet heeft, die komt de Middelaar van het genadeverbond niet toe. Dan blijven we buitenstaanders, met al de voorrechten die we hebben gehad, omdat al onze zonden dan tussen de Heere en onze ziel zijn blijven staan op eigen rekening en het niet vlak is komen te liggen tussen de Heere en onze ziel.

Is het nog uw of jouw vraag: "Hoe kan ik weten, of die Geest ook echt in mij is?" Wel, dat kunnen we weten aan de werkingen van de Heilige Geest in ons. Want waar die Geest in het bestaan van een zondaar werkt, daar wordt:

- het verstand verlicht;
- de wil omgebogen;

- een andere levenswandel gekend;
- een verborgen omgang met God gevonden; en
- het getuigenis van Gods Geest in ons gevonden dat wij kinderen en erfgenamen van God zijn.

Hoe arm, als we nog steeds in eigen kracht zoeken op te klimmen tot de gemeenschap met onze God. Hoe meer u werkt, hoe vaster u komt te zitten in het moeras van de zonden, om uiteindelijk voor eeuwig te verstikken. Nog verkeren wij in het heden der genade. De oproep uit de Pinksterpreek van Petrus gaat tot u en jou uit: "Bekeer u!"

Verwacht het niet van uzelf. Maar verwacht het van Hem die dood geweest is en leeft tot in alle eeuwigheid. Hij heeft de enige weg tot het volzalige leven geopend. Hij is ons de Rode Zee door- en voorgegaan. En ik wil nog een stap verder gaan: Hij heeft ons daarin achter Zich aangetrokken! Niet voor niets begint de Wet des Heeren, die vijftig dagen na het eerste Pascha aan Israël werd gegeven bij de Sinaï, met de woorden: "Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb."

Wij zijn in Christus Jezus geheiligd. Afgezonderd, waar de Heere speciale bemoeienis met ons wil onderhouden. Daar is voor ons dat dagelijkse manna. Het geestelijke voedsel, opdat we zullen eten en leven van Hem. De doop is er een teken en zegel van. Daar zijn voor ons de beloftewoorden van God. En daar mogen we de Heere ook hartelijk dankbaar voor zijn. Want dat is niet gering.

Maar... daarmee zijn wij het land Kanaän nog niet ingeleid! Van het oude verbondsvolk Israël lezen we, voor ons ter waarschuwing, dat zij dat land der belofte niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongelooft.

Maar nu is de Geest des geloofs uitgestort op de aarde. En Hij zal hier blijven tot in de wederkomst van Christus op de wolken des hemels. En die Geest wil u nu in de woestijn van het leven schenken, wat wij in Christus hebben. Weersta die Geest dan niet. Maar smee met David: "Uw goede Geest geleide mij in een effen land." Want Hij wil er wel om gebeden zijn! En later zult u het dan leren verstaan, dat het ten diepste nog niet eens was om úw bidden, maar om de voorbedding van Chris-

Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 30 januari	8:30 uur	Ds. J.J. Roodsant (Dirksland) Voorzang: Ps. 84 : 1
	14:30 uur	Ds. A. de Groot (Numansdorp) Voorzang: Ps. 85 : 1 + 3
	Collecten:	1. Stichting Ontmoeting (Christelijke hulp aan dak- en thuislozen) 2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw
zondag 6 februari	8:30 uur	Kand. B.D. Bouman (Sommelsdijk) Voorzang: Ps. 86 : 6
	14:30 uur	Ds. C.M. Visser (Boven-Hardinxveld) Voorzang: Ps. 87 : 1 + 3
	Collecten:	1. Stichting Predikantstraktementen voor Nederlandse Hervormde Gemeenten in hersteld verband 2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw
zondag 13 februari	8:30 uur	Ds. J. Koppelaar (Abbenbroek) Voorzang: Ps. 88 : 6
	14:30 uur	Ds. J.G. Blom (Poortvliet) Voorzang: Ps. 89 : 3 + 7
	Collecten:	1. Stichting De Ondergrondse Kerk (hulp aan verdrukte Christenen wereldwijd) 2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. 3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

tus, Die de Geest des gebeds in u werkte.

Zonder die Geest, alle rijke beloftewoorden van God ten spijt, wordt het een eeuwig omkomen. Net zoals bij de ark van Noach. Wel *bij* de ark, maar er niet *in*, betekende: omkomen. Christus is de Arke des behouds. We zullen in Hem, de Middelaar van het nieuwe verbond, moeten zijn opgenomen. En dat is een zaak die de Geest van God doet en niemand anders.

En wanneer die Geest door Gods genade in ons leven is, och wat zijn we dan toch, gelijk dat volk Israël, in de woestijn van het leven vaak een eigenwijs volk. Een mopperend volk. Een dwaalziek volk. Een volk dat terugverlangt naar de vleespotten van Egypte. Wat strijdt het vlees, onze zondige natuur, toch tegen de Geest. Laat het ook bij u maar de voortdurende bede mogen zijn: "Uw goede Geest geleide mij in een effen land!" Want als dat gebeurt, wordt ons een vergezicht gegeven op het Kanaän dat boven is. Straks eeuwig thuis in het Vaderhuis. Verlost van alle angsten, aanvechtingen en zonden. Eeuwig binnen, om volmaakt te zingen, voor eeuwig, van Gods goedertierenheên!

Ds. C.M. Visser

Het zal u niet verbazen dat, in verband met de komende ambtsdragersverkiezingen, het (tijdelijk) bestuur slechts de hoogst nodige acties onderneemt. Met veel dankbaarheid mogen we dan ook vermelden dat, zoals we dat wel eens zeggen, de meeste zaken "op de rit" staan. Dat is allerminst vanzelfsprekend. We beseffen dat het de Heere is Die alle dingen zover heeft willen leiden en harten heeft willen neigen. Daarom Hem de dank en de eer.

Consulent

Van de scriba van het moderamen van de classis West hebben we bericht ontvangen dat in de laatste vergadering van het moderamen van de classis Ds. C.M. Visser uit Boven-Hardinxveld officieel benoemd is als consulent van onze gemeente (in wording). Dat houdt in dat Ds. Visser niet alleen de nodige pastorale bijstand voor ons verzorgt, maar ook dat zijn betrokkenheid bij alle andere zaken binnen onze gemeente in wording groter zal worden. Daarom zal hij ook betrokken zijn bij de gehele procedure van de ambtsdragersverkiezingen, bij de bestuursvergaderingen en straks ook bij de kerkenraadsvergaderingen. We zijn dankbaar en verheugd dat het moderamen deze benoeming heeft willen doen en wensen Ds. Visser van harte Gods onmisbare zegen toe bij al het werk dat hij zo in Gods wijngaard mag verrichten. De

Heere stelle hem ook voor velen tot een eeuwige zegen. Opnieuw hebben we zo als gemeente in wording binnen de Hersteld Hervormde Kerk een stapje vooruit mogen doen. Weer een stap verder in kerkelijk en geordend gemeente zijn. De Heere zij daarvoor de dank!

Ambtsdragersverkiezingen

Als bestuur zijn we verheugd over het grote aantal aanbevelingen dat vanuit de gemeente is binnengekomen in verband met de komende ambtsdragersverkiezingen. We zien en proeven hieruit ook de grote betrokkenheid van alle gemeenteleden bij het gemeente-zijn. We vinden het een erg positieve ontwikkeling dat u op deze wijze mede uw verantwoordelijkheid wilt nemen voor onze gemeente in wording.

Namens de classis wordt u hierbij het volgende meegedeeld:

In haar vergadering heeft het moderamen van de Classis West, vertegenwoordigd door Ds. K. Klopstra en ouderling A.W. van Soest, ná overleg met het bestuur en in overleg met de mentor, Ds. C.M. Visser, de volgende dubbeltallen, in alfabetische volgorde, voor het ambt van ouderling danwel diaken vastgesteld:

Ouderling A:

A.J. Lagendijk Pieter Zeemanlaan 23
A.J. Waverijn Campanulahof 31

Ouderling B:

A.J.C. Labeë Jasmijnstraat 50
H. Wijgerse Vondellaan 148

Ouderling C:

C.G. Kamerman Bremhof 14
J.C. van Os Matenasche Scheidkade 2

Ouderling D:

C. Besseling Veerweg 84
J. Lankhaar Veerdam 145

Diaken 1:

C.D. Koolwaaij Dennenhof 34
A. Kooy Margriethof 55

Diaken 2:

A. Maat Menno ter Braakstraat 14
G. Volkerink Da Costastraat 21

Diaken 3:

J. Schipper Trasmolen 82
M. Vink Potgieterstraat 17

De besloten stemmingsvergadering zal gehouden worden op D.V. vrijdag 11 februari 2005 in het kerkgebouw van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland aan de Noordersingel 22. De aanvang is om 19:30 uur precies. Alle stemgerechtigde lidmaten worden van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. □

donderdag 3 februari

18:30 en 19:30 Catechisaties

dinsdag 8 februari

18:30 Kinderclub

woensdag 9 februari

19:45 Bijbellezing Ds. J.W. van Estrik

donderdag 10 februari

18:30 en 19:30 Catechisaties

vrijdag 11 februari

19:30 Stemningsvergadering

woensdag 16 februari

18:30 en 19:30 Catechisaties

Onze zieken

De heer J. Ooms (Westeind 194) is vanuit het ziekenhuis in Dordrecht nog overgebracht geweest naar het ziekenhuis in Antwerpen, omdat de medische mogelijkheden van behandelen daar menselijkerwijs gesproken groter zijn dan in Dordrecht. Echter, ook in Antwerpen zien de doktoren geen mogelijkheden voor behandeling, daarom is hij nu weer thuis aan het Westeind. Wat moest zo een aangrijpend bericht worden vernomen. Wat komt er dan veel op een mens af op zo'n moment. We weten het, ook vanuit het Woord, dat we hier geen blijvende stad hebben. Hoe verschrikkelijk dichtbij komt dan die werkelijkheid bij het vernemen van deze ernstige boodschap. De Heere zij u nabij in deze moeitevolle dagen. Dat het met de psalmist gebeden mag worden: "Verberg Uw aangezicht niet voor mij, neig uw oor tot mij ten dage mijner benauwdheid; ten dage als ik roep, verhoor mij haastelijk."

De heer C. de Heer (Holwardastraat 56, 3328 HC Dordrecht) is na een kort verblijf in het APZ De Grote Rivieren in Dordrecht door Eleos opgenomen in De Fontein (Duinweg 1, 3735 LA Bosch en Duin). Vanwege psychische problemen was opname helaas noodzakelijk. Hoe vaak is dit voor omstanders moeilijk te begrijpen en te doorgronden. We weten dikwijls niet wat er allemaal in iemand omgaat, omdat wij alleen maar de buitenkant van de medemens kunnen bezien. Dat het tot troost mag strekken dat de Heere van alles afweet; voor Hem is ook in deze zin niets verborgen. Hij kent ons, Hij weet ook wat we nodig hebben. De Heere schenke al het nodige in deze moeilijke omstandigheden. Het is onze bede dat het met David beleden en gebeden mag worden: "Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg; leid mij dan, en voer mij."

Rond het moment van verschijnen van deze *Reformatief* is mevr. L. Verheul (Pontonniersweg 129) wederom opgenomen voor een operatie in het Alb. Schweitzer Ziekenhuis lokatie Dordwijk (Postbus

444, 3300 AK Dordrecht). Opnieuw zorgen omdat weer een operatie geboden is. De Heere geve moed en kracht en zegene nog het werk van de artsen. Dat anderzijds ook de verwachting van de Heere er mag zijn, want met de psalmist mogen we het belijden: “Onze Heere is groot en van veel kracht.”

Tenslotte

Het zal u wel net zo vergaan als ons. Een veelheid aan informatie komt dagelijks op ons af. We worden zo, of we het nu willen of niet, door allerlei zaken beïnvloed. Daarbij moeten we ons er ook terdege van bewust zijn, dat elk mens te beïnvloeden is. Velen maken daar dankbaar gebruik van. Soms kan daarbij zelfs sprake zijn van misbruik. De vraag die zich dan ook voordoet is, hoe gaan we om met al de informatie die ons bereikt? Door wie of wat laten wij ons leiden? Daarbij moet meteen de vraag aan de orde komen wat de normen en waarden zijn die we wensen te hanteren. Misschien nog iets dieper afstekend is de vraag: “Wat is voor ons gezaghebbend?” Als het goed is, zal Gods Woord voor ons toch de hoogste en laatste norm zijn. Vanuit dit eeuwig blijvend Woord komt tot ons allemaal de opdracht: “Gij zult de Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.” De Heere Jezus antwoordde de satan in de woestijn op zijn listige vragen: “Er staat geschreven...” Dat wij door de Geest geleid ook iets van deze standvastigheid zouden mogen hebben in de veelheid van vragen die ons elke dag bereikt. Daarvoor is kennis en onderwijs nodig. We mogen immers geen tittel of jota van het Woord af- of toedoen, zo leert ons de Schrift. Daarom mag de prediking nog steeds uitgaan, opdat we ons zouden bekeren en leven, tot eer van Hem. □

Verantwoording

De opbrengst van de gehouden collecten in de afgelopen weken is als volgt:

9 januari:	
Steunstichting Salem	€ 187,36
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o.	€ 285,43
16 januari:	
Kom Over En Help	€ 197,82
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o.	€ 281,23
19 januari:	
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o.	€ 96,65

Verder is ontvangen voor de Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o. door J.C. van Os € 15,- voor een ontvangen dagboekje, en € 50,- op huisbezoek; door H. Wijgerse € 20,- op huisbezoek en door Ds. C.M. Visser € 100,- tijdens het bezoekwerk. Voor alle ontvangen bedragen onze hartelijke dank! □

Opklimmend uit de woestijn

Heer', mijn wandel door dit leven
is een gaan door de woestijn,
waar geen rechte wegen zijn.
Leer me steeds U aan te kleven
in die ruige wildernis,
waar 't mij bang te moede is.

Ik verlang in al mijn klachten,
in de moeiten van 't bestaan,
altijd stil Uw weg te gaan.
Leer mij dan op U te wachten,
levend in afhank'lijkheid,
rustend in Uw wijs beleid.

'k Wil gedurig op U steunen.
Heiland, ga mij daag'lijks voor
in 't mij aangewezen spoor.
Door op Uwe arm te leunen,
klim ik op uit de woestijn
en zal 't einde vrede zijn.

M.A. Groeneweg – de Reuver

Reformatief is een tweewekelijkse uitgave van de Stichting tot behoud van de Nederlandse Hervormde kerk van de gemeente van Papendrecht, en zal (na oprichting daarvan) overgaan naar de Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer te Papendrecht.

Tijdelijk bestuur: J.C. van Os (voorzitter), W.P. Kooy (secretaris, Heidezoo 34, 3355 SC, 078-6158559, peter.kooy@worldonline.nl), A. Kooy (penningmeester), J. Bezemer, J.G. Korevaar, H. Wijgerse.

Elektronische versies: www.reformatief.nl
Redactieadres en coördinatie verspreiding:
Fam. Bezemer, Beukmolen 46, 3352 AD, tel. 078-6155076 (na 20:00 uur)
E-mail: redactie@reformatief.nl
Eindredactie (wnd.): A. Kooy, Margriethof 55, 3355 EK, tel. 078-6411953

Reformatief wordt gratis verspreid.
Giften: bankrek. 3930.97.536 t.n.v. St. Behoud Ned. Herv. kerk Papendrecht. □

Colofon